



NS Nyhetsbulletin

NSDAP/AO : PO Box 6414
Lincoln NE 68506 USA
www.nsdapao.org

#1010

24.07.2022 (133)

Pelarna i NSDAP/AO

Högsta prioritet!

Det PRIMÄRA MÅLET är den vita rasens överlevnad och våra enskilda vita "folk" eller "nationaliteter"!!!

Allt annat är sekundärt! Ideologiska, taktiska och etniska åsiktsskillnader får INTE tillåtas att störa det PRIMÄRA MÅLET!

NSDAP/AO:s roll

Den minsta cellen i NS-rörelsen är den enskilda nationalsocialisten. Så länge det finns en enda nationalsocialist någonstans i världen fortsätter kampen!

Observera: Det räcker inte med enbart "Stillsittande liv"! "Kämpar fortfarande" är nödvändigt!

Varje äkta nationalsocialist gör något för att på något sätt främja rörelsen! Att bara "tro" eller "studera" är inte handling! Den som inte vet detta och agerar därefter är ingen nationalsocialist alls. (Även om han kan citera *Mein Kampf* från ryggb till framsida ur minnet på hebreiska!)

Två nationalsocialister - även om de



arbetar helt oberoende av varandra och inte känner till varandras existens - är dubbelt så starka som en enda...

...men om de arbetar tillsammans är de inte bara dubbelt så starka, utan fyra gånger så starka.

Tio nationalsocialister - eller NSorganisationer (!) - även om de arbetar helt oberoende av varandra och knappt känner till varandras existens - är tio gånger så starka som en enda...

...men om de arbetar tillsammans - optimalt koordinerade - är de inte bara tio gånger så starka, utan hundra gånger så starka!

Här ligger NSDAP/AO:s betydelse. Den ersätter varken den enskilda nationalsocialisten eller den enskilda NSorganisationen. - Den kompletterar dem. NSDAP/AO MULTIPLERAR deras effektivitet tack vare sin nyckelroll på internationell nivå!

Den globala nationalsocialistiska familjen

Den nationalsocialistiska rörelsen är en GLOBAL familj. Denna familj består av MÅNGA organisationer och individer. Ingen organisation eller individ är mer än en liten del av denna familj.

Det fanns en tid då till och med stora organisationsledare vägrade att acceptera denna grundläggande sanning. De betraktade sin egen organisation som centrum för NS universum... som NS-rörelsens hjärta, sinne och själ... som den enda och enda arvtagaren till Adolf Hitlers arv!

Vissa av dem förbjöd sina medlemmar att gå med i andra organisationer. Vissa krävde inte bara exklusiv lojalitet, utan kallade sina "konkurrenter" för "partiets fiender".

Observera: Jag kommer INTE att nämna några namn! Detta handlar INTE om att öppna gamla sår. Jag vill helt enkelt förbereda nya människor ifall de skulle snubbla över några ruttnande kroppsdelar eller oexploderade landminor som finns kvar från de gamla inbördeskrig som gjorde så stor skada på rörelsen när jag var ung. Förhoppningsvis kommer de att lära sig av våra misstag! Inte upprepa dem!

Så här ser jag på min egen situation:

NSDAP/AO existerar inte för att tjäna mig. Jag existerar för att tjäna NSDAP/AO ... NS-rörelsen existerar inte för att tjäna NSDAP/AO. NSDAP/AO existerar för att tjäna NS-rörelsen ... Den vita rasen existerar inte för att tjäna NS-rörelsen. NS-rörelsen existerar för att tjäna den vita rasen.

Om du håller med om det här tillvägagångssättet kan du kolla in oss. Om inte, kolla in en annan organisation.

Ryggraden i NS-rörelsen: Våra kadrer

Varken NS:s ledare eller NS:s organisation är ryggraden i den nationalsocialistiska rörelsen. Det är kadreerna som är rörelsens ryggrad!

Kadreerna har formats under årtal av intensiv politisk kamp. De bär ären och har erfarenheten. Deras kunskap och samarbete är helt avgörande i denna kamp!

Ibland kan förhållandet mellan kadern och "organisationsledaren" liknas vid förhållandet mellan en erfaren sergeant och en grön ung löjtnant som just kommit från akademien.

Mitt råd som "högre officer" i rörelsen till mina yngre kollegor i "befälsställning" är följande: LYSSNA PÅ DIN SERGEANT!!!

Mina förebilder

Mina förebilder var mina lärare, medarbetare och kamrater!

De var delvis män som hade deltagit i första världskriget, den (första) kampperioden, andra världskriget och den (andra) kampperioden efter 1945! Därav delvis rikstyskar och emigranter... Men de var också delvis gamla medkämpare från German-American Bund.

Vi nationalsocialister i efterkrigsgenerationen har inte upplevt och utstått någonting jämförbart! Vi måste böja våra huvuden i vördnad inför dem!

Det enda vi har att klaga på är att vi inte fick uppleva Führern och Tredje riket!

Förlusten av en efterkrigsorganisation eller organisationsledare kan vara mycket smärtsam och nedslående för oss, men i jämförelse med deras väg av lidande, uppoffringar och ståndaktighet är det en bagatell!

Vi måste visa att vi är värdiga dem - och de miljontals fallna! Det finns bara ett sätt att göra detta: Att kämpa till sista andetaget!

Det gamla gardet

Dagens Old Guard består till största delen av NS-ledare från min efterkrigsgeneration. De kännetecknas av årtionden av aktivism och (i Tyskland) i de flesta fall även flera år av politiskt fängelse.

Ändå anser vi att vi i bästa fall är svaga kopior av kamraterna i krigsgenerationen, våra egna mentorer.

Vi finner det nästan skamligt att de unga kamraterna, vars uppfostrare vi måste vara, tyvärr måste stå ut med så usla förebilder - i jämförelse med våra uppfostrare och förebilder - nämligen med oss.

Ingen protest! Minimikravet för att fullgöra sin plikt är att kämpa till döden! Den som fortfarande lever har ännu inte uppnått detta minimikrav och har inga anspråk på att låta sig förhärligas alltför mycket! (För kommande generationer av NS-kämpar bör detta inte verka som en vacker formulering, utan snarare som något självklart!).

Våra efterföljare måste definitivt bli BÄTTRE nationalsocialister än vi! - Annars kommer rörelsen inte att förfoga över det högkvalitativa mänskliga material som krävs för att fullgöra sitt historiska uppdrag!

Deras efterföljare måste fortsätta denna högre karaktärsutveckling!

Det är bra med motiverad uppskattning och erkännande. Ja, de är användbara för rörelsens historia och för utbildning av ungdomar. Men inte när de är överdrivna.

Våra alltför mänskliga brister ska inte hållas hemliga! För det första för den historiska sanningens skull ... för det andra för en framgångsrik praktik ... och för det tredje för ungdomens utbildning.

Den som kämpar ärligt, lojalt, modigt och ihärdigt behöver inte oroa sig för sin heder och "berömmelse efter döden".

Hans eviga liv är förkroppsligat i hans barns blod och hans arv i andan hos kommande generationer av NS kamrater!

Gerhard Lauck

Freds odysseé

Del 1

Big House eller Nut House?

Jag valde Nut House (bättre levnadsförhållanden och kanske en attraktiv sjuksköterska).

Bussresan tog några timmar. Såg många majsält. Inget ovanligt.

Till slut stannade vi på en grusig parkeringsplats mitt i ingenstans. Bredvid något som såg ut som en gammal järnvägslinje. Förutom att det inte fanns några rälsar.

Vår guide bad oss gå av bussen och följa honom. Till fots.

Smutsig stig... Betongbro över en brant ravin med en bäck i botten... Massor av förbrukade patroner. (Olika kaliber)... Ytterligare några hundra meter och vi befann oss i ett stort område med vild cannabis... Följt av en mycket smal fotspår längs en brant - men inte alltför hög - klippa.

Till slut nådde vi vårt mål. Ett mausoleum med två rum som var handhugget (!) i en kalkstensklippa!

I den första kammaren fick vi ögonbindel innan vi leddes in i den andra kammaren.

Sedan blev allting mörkt. Jag vet inte hur länge jag var medvetlös.



När jag vaknade upp befann jag mig i vad som verkade vara ett stort underjordiskt komplex.

De flesta av personalen bar uniform. En del var vita. Som sjukvårdspersonal. Andra var svarta. Som säkerhetsvakter.

De flesta talade tyska. Eller engelska med tysk brytning.

Nu började jag bli nervös. Jag frågade mig själv: Jag frågade mig: Är jag på väg att bli en del av ett ondskefullt människoexperiment?!?

Kanske något som har med biologisk krigsföring att göra? Eller psykologisk krigsföring?

Sedan kom HON in i rummet.

VALKYRIE!

Det var kärlek vid första ögonkastet.

Människor eller inte, labbråttor eller inte. Överlevare eller inte. Så länge HELGA (alias "Wölfin" / "she-wolf") var inom synhåll skulle jag *dö som en lycklig man!*



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITSPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

Der Kampf geht weiter !

Isbjerg låter nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung stärker als je zuvor in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

Arbeitskräfte von Massensoldat, Vertriebenen, Verfolgung und Verlesung haben nicht vergessen, das Kommando für die gesamte Welt unsere hoch geliebten Führer Adolf Hitler zu erheben.

Alle Nationalsozialisten sind bereit, arbeitslos, Vertrieben und Emigranten einen Schicksal an Schicksal im Kampf um die Führung unserer rassen Völker.

Der Bewegung ist zwar wieder gewachsen, aber die Stärke des hochgradigen Völkertat ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Der unersättliche Gegenstand ist aber dabei, das Volkstum – gegen alle rassen Völker (F) – zu beugen, seine Mittel und Einrichtungen, Überlebend und Kampfmacht.

Die "Agit" oder "Agit", als in Wäldern oder im "Brennend", als ein Propagandamittel bewahrt oder auf einem Bildschirm anders als jede Nationalsozialisten ist seine Pflicht!

Hitler
Gottfried Lank



TROTZ VERBOT-NICHT TOT !



NS Nyhetsbulletin
www.nsdapao.org

#1005 19.06.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Frontrapport
Intervju med Molly

Tredje delen

NSK: Dina nuvarande projekt är uppenbart filosofiska och konstrelaterade.

Beskriv din syn på hur dessa frågor påverkar politiken.

Molly: Jag besöker fortfarande uppdelade föreläsningar, som jag har mest koncentrerat mig på Adolf Hitler och Minskighetsens Arns (www.mousingtheorist.com/truthfilm). Jag är uppe i 21 saker nu, och jag har så mycket mer att göra. Att studera andra världskriget är ett absolut minifält av information. Man söker information om en sak och hittar ytterligare två saker att forska om. Det känns lite som om man är en arkeolog som gräver upp det begagnade förtäna. Ett förhållande som de helst inte vill att det ska komma fram i ljuset. Vi kan återigen tacka Internet för flödet av information och bilder. Extremt sällsynta saker har dykt upp under årens lopp från platser över hela jorden. Det känns ofta som att




the NEW ORDER

Number 179 (191) Founded 1975 April 26, 2022 (126)

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware countrymen and racial kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are neo-Nazi, immigration, culture distortion, and neo-nazism.

Whether "Agit" or "Hitler", whether in election battle or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hitler
Gottfried Lank



TROTZ VERBOT-NICHT TOT !

NSDAP / AO är världens största leverantör av nationalsocialistiska propaganda!

Tryckta och online tidskrifter på många språk

Hundratals böcker på över ett dussin språk

Över 300 webbsidor på dussintals språk



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!

www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org

Contact us to find out how YOU can help!